

Ω Αστέρι Θαυμαστό

Ω αστέρι θαυμαστό, εσύ αστέρι του φωτός,
ω αστέρι λαμπερό, όμορφο, βασιλικό,
που οδηγούσες προς δυσμάς και ακόμη προχωράς,
βοήθησε κι εμάς να 'ρθούμε στο δικό σου τέλειο φως.

—John Henry Hopkins, Jr. (1820–1891), “We Three Kings of Orient Are”

Από τον Curtis Peter van Gorder

Αφότου γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας κατά τις ημέρες του Ηρώδη του βασιλιά, μάγοι από την Ανατολή ήρθαν στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας, «Πού έχει γεννηθεί βασιλιάς των Ιουδαίων; Γιατί είδαμε το αστέρι Του στην Ανατολή και έχουμε έρθει για να Τον προσκυνήσουμε.»

Όταν ο Ηρώδης ο βασιλιάς το άκουσε αυτό, ταραχτήκε πολύ, και όλα τα Ιεροσόλυμα μαζί του. Και αφού συγκέντρωσε όλους τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού μαζί, τους ρώτησε πού επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός.

Έτσι του είπαν, «στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι είναι γραμμένο από τον προφήτη [Μιχαία]: «Αλλά εσύ, Βηθλεέμ, στη γη του Ιούδα, δεν είσαι η μικρότερη ανάμεσα στους ηγεμόνες του Ιούδα, γιατί από σένα θα έρθει ένας Κυβερνήτης που θα ποιμάνει τον λαό μου Ισραήλ.»

Τότε ο Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους μάγους και εξακριβώσε από αυτούς το χρόνο που θα εμφανιζόταν το αστέρι. Κατόπιν τους έστειλε στη Βηθλεέμ και είπε: «Πορευτείτε και εξετάστε ακριβώς για το παιδί. Και όταν Το βρείτε, να μου το αναγγείλετε, για να έρθω κι εγώ να Το προσκυνήσω.»

Αυτοί, αφού άκουσαν το βασιλιά, αναχώρησαν. Και ιδού, το αστέρι που είδαν στην ανατολή προχωρούσε μπροστά τους, ωστόσο ήρθε και στάθηκε πάνω από εκεί όπου ήταν το παιδί. Όταν είδαν λοιπόν το αστέρι, χάρηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. (Ματθαίου 2:1-10)

Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί τι παρακίνησε τους μάγους να ταξιδέψουν σε μια τέτοια απόσταση με ένα τόσο μεγάλο κόστος για να φέρουν δώρα για το μικρό Χριστούλη. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και ποιο ήταν το αστέρι;

Η λέξη που χρησιμοποιείται στο αρχικό κείμενο στην ελληνική γλώσσα από την αφήγηση του Ματθαίου είναι «μάγος», ο πληθυντικός του οποίου είναι *μάγοι*. Η λέξη «*Μάγος*» προέρχεται από μια ινδοευρωπαϊκή λέξη ρίζα που σημαίνει σπουδαίος, εξυψωμένος, πλούσιος και συμβόλιζε ένα μέλος της ιερατικής κάστας της αρχαίας Μέσης Ανατολής. Πιστεύεται ότι οι Μάγοι ήταν οπαδοί του Ζωροάστρη, ενός θρησκευτικού δασκάλου και προφήτη από την Περσία, ο οποίος δίδαξε την πίστη σε ένα Θεό.

Οι Μάγοι θα έπρεπε να γνώριζαν για τις προφητείες του Ιουδαίου προφήτη Δανιήλ, ο οποίος, μετά αφότου οι Βαβυλώνιοι κατέστρεψαν την

Ιερουσαλήμ και μετέφεραν τους περισσότερους Εβραίους στη Βαβυλώνα σαν σκλάβους το 586 π.Χ., έγινε ο υπηρέτης του βασιλιά της Βαβυλώνας και τελικά, χάρη στην θεόσταλη σοφία του, έχαιρε μεγάλης εκτίμησης, τόσο στη Βαβυλωνιακή όσο και στην Περσική βασιλική αυλή σαν *reb mag*, ή ο επικεφαλής των Μάγων. Ο Δανιήλ έδωσε τη μοναδική χρονική προφητεία στη Βίβλο σχετικά με το πότε θα πέθαινε ο Μεσσίας. Αυτή η γενικά σχετική προφητεία μπορεί να βρεθεί στο κεφάλαιο 9 του Δανιήλ. Με αυτές τις πληροφορίες, οι Μάγοι θα γνώριζαν ότι ο Μεσσίας θα γεννιόταν στη χρονική περίοδο της ζωής τους, γεγονός που εξηγεί γιατί έψαχναν για ένα σημάδι. (Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς πέθανε γύρω στο 30 μΧ σε ηλικία 33 ετών, το οποίο θέτει την ημερομηνία της γέννησής του γύρω από το 4-3 π.Χ.).

Οι Μάγοι, επίσης, μπορεί να γνώριζαν μια άλλη προφητεία που είχε δοθεί από έναν μάντη από τη Μεσοποταμία που ονομαζόταν Βαλαάμ, ο οποίος γύρω στο 1400 π.Χ. προσπάθησε να καταραστεί το Ισραήλ, αλλά αντ' αυτού προφήτευσε για τον ερχομό του Μεσσία:

Βλέπω Αυτόν [τον Μεσσία], αλλά όχι τώρα. Τον βλέπω, όχι όμως από κοντά. Ένα αστέρι θα βγει από [τους απόγονους του] Ιακώβ, Σκήπτρο θα αναστηθεί από το Ισραήλ. ... Από τον Ιακώβ θα εξέλθει Αυτός που θα έχει την εξουσία. (Αριθμοί 24:17,19).

Ωστόσο, οι Μάγοι φαινόταν να αγνοούν την προφητεία του Μιχαία σχετικά με τη γέννηση του Μεσσία στη Βηθλεέμ, επειδή έπρεπε να το ακούσουν από το βασιλιά Ηρώδη, ο οποίος το έμαθε από τους συμβούλους του.

Λοιπόν, τι ήταν το «αστέρ» που ακολούθησαν οι Μάγοι; Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ελληνική λέξη που χρησιμοποιείται στο αρχικό κείμενο του Ευαγγελίου του Ματθαίου είναι *αστήρ* (Αστέρι), η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει όχι μόνο τα άστρα αλλά και τα άλλα ουράνια σώματα και γεγονότα.

Κατά τη στιγμή της γέννησης του Χριστού, οι κινήσεις των άστρων και των πλανητών ήταν ευρέως αποδεκτές σαν αξιόπιστα μέσα πρόβλεψης των επερχόμενων γεγονότων, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούσαν κυβερνήτες. Το εδάφιο Γένεση 1:14 λέει ότι ο Θεός δημιούργησε τα αστέρια και τους πλανήτες για «σημεία και καιρούς.» Οι Εβραίοι πίστευαν ότι ήταν σημάδια στον ουρανό για να βοηθήσουν να γίνουν γνωστά το θέλημα και τα έργα του Θεού.

Έτσι λοιπόν, ποια ουράνια φαινόμενα συνέβησαν εκείνο τον καιρό που θα μπορούσαν να κάνουν τους Μάγους να αρχίσουν την αναζήτησή τους; Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε με βεβαιότητα, διότι η ιστορία δείχνει ότι μια σειρά από σημα-

ντικά γεγονότα έλαβαν χώρα μεταξύ του 7 και του 2 π.Χ. – δύο Καινοφανείς Αστέρες (Νόβα), δύο κομήτες, καθώς και περίπου δώδεκα σημαντικές συνόδοι πλανητών, όπου αρκετοί πλανήτες εμφανίζονταν σαν ένα «αστέρ» ή ήταν ευθυγραμμισμένοι με τρόπο που μπορεί να είχε μεγάλη σημασία για τους Μάγους.

Προφανώς ο αστρονόμος Γιόχαν Κέπλερ ήταν ο πρώτος που πρότεινε ότι το «αστέρ» ήταν μια ευθυγράμμιση των πλανητών. Το 1605 υπολόγισε ότι υπήρξε μια σύννοδος τριών πλανητών – του Κρόνου, του Δία, και του Άρη – το έτος 7 π.Χ..

Όπως αποδεικνύεται, δεν υπήρχε μία αλλά τρεις συνόδοι του Δία και του Κρόνου το 7 π.Χ., ένα φαινόμενο που εμφανίζεται μόνο μία φορά κάθε 900 περίπου χρόνια. Και οι τρεις συναντήσεις των δύο πλανητών συνέβησαν στον αστερισμό των Ιχθύων, ο οποίος είχε συσχετιστεί από καιρό με το Εβραϊκό έθνος.

Το έτος 5 π.Χ., Κινέζοι αστρονόμοι κατέγραψαν έναν αστέρα Νόβα στον αστερισμό του Αιγόκερου. Κατέγραψαν επίσης δύο κομήτες, τον έναν το 5 π.Χ. και τον άλλον το 4 π.Χ.. Κινέζοι παρατηρητές του ουρανού ονόμασαν τον κομήτη του 5 π.Χ. «αστέρι-σκούπα» – έναν κομήτη με μια ουρά που «σκούπιζε» τον ουρανό για 70 ημέρες. Επειδή μετακινούνταν στον ουρανό της νύχτας, μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι κομήτης αυτός ήταν το «αστέρ» που καθοδηγούσε τους τρεις μάγους στο ταξίδι τους.

Τον Αύγουστο του έτους 3 π.Χ., ο Δίας (ο «βασιλιάς πλανήτη») ήρθε σε κοντινή σύννοδο με τον Βασιλικό (Regulus), τον «βασιλιά αστέρα», που είναι και ο κύριος αστέρας στον Λέοντα, τον «βασιλικό αστερισμό». Εντός των επόμενων μηνών, ο Δίας πέρασε από τον Βασιλικό και πάλι, στη συνέχεια, «γύρισε ανάδρομος» και ήρθε σε σύννοδο μαζί του για μια *τρίτη* φορά. Για τους αστρολόγους, αυτό θα φαινόταν σαν να έκανε κύκλο ο βασιλιάς πλανήτη γύρω από το βασιλικό αστέρι, σηματοδοτώντας ότι ένας μεγάλος βασιλιάς επρόκειτο σύντομα να εμφανιστεί.

Ό,τι κι αν ήταν αυτό που οδήγησε τους μάγους, γνωρίζουμε ότι βρήκαν αυτό που έψαχναν.

Και ήρθαν στην οικία και είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα Του. Και αφού γονάτισαν, το προσκύνησαν και άνοιξαν τους θησαυρούς τους και Του πρόσφεραν δώρα: χρυσό και λιβάνι και σμύρνα (Ματθαίου 2:11).

Μπορούμε και εμείς να βρούμε τον Χριστό σήμερα, αν ακολουθήσουμε το Λόγο του Θεού, γιατί έχει υποσχεθεί ότι εάν Τον αναζητήσουμε, θα Τον βρούμε. «Αιτείτε και θα σας δοθεί; Ζητείτε και θα βρείτε; Κρούετε, και θα σας ανοίξουν. Επειδή ο καθένας που αιτεί, παίρνει και αυτός που ψάχνει, βρίσκει, και σ' αυτόν που κρούει, θα του ανοίξουν» (Κατά Ματθαίον 7:7-8). Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι μια έκπληξη για σένα να μάθεις ότι Αυτός είναι που ψάχνει για σένα. Ο Ιησούς λέει, «Ίδού, στέκομαι στην πόρτα [της καρδιάς σου] και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα του» (Αποκάλυψη 3:20).

